



*Toen ik geboren was, leek er niks mis met mij
Totdat ik moest gaan praten en communiceren toen
werd ik wat minder blij.*

*Na heel veel testen, therapeuten en onderzoeken,
Heb ik tos wat ik in mijn jeugd soms kon vervloeken.
Moeite met begrijpend lezen en taal,
Met veel mensen tegelijk praten is in mijn hoofd teveel
kabaal.*

*Waardoor alles niet meer begrijpbaar word,
En ik dichtsla en mijn communicatie soms instort.
Hierdoor kom je als tosser soms niet meer uit je
woorden, en duurt het lang voordat je weer iets kan met
woorden.*

*In mijn geval heb ik goed geleerd hiermee om te gaan.
En ben ik net als iedereen heel voldaan.
Met tos leven is net zoals elk ander mens,
Iedereen heeft zijn gebreken en ook een wens.
Je probeert jezelf altijd beter te maken dan dat je bent,
Maar uiteindelijk de beste versie van jezelf bent.
Ik verander niks en ben wie ik wil zijn.
En ik ben ik dat vind ik heel fijn.*

